

Thánh Vịnh 106

- CN B /12TN: câu 5,6,7,8 + Đáp
 - t.6 c /20TN: câu 1,2,3,4 + Đáp

Kim Long

1. Hãy xuống lên bao người được Chúa thương giải
 2. Hỡi những ai phiêu bạt vùng cát hoang cǎn
 3. Chính lúc lâm cơ cùng họ nhớ kêu cầu
 4. Cất tiếng lên đa ta tình mến thương của
 5. Hết những ai xuôi ngược vượt biển buôn cùng
 6. Chính Chúa đây ra lệnh bùng lên bao triều
 7. Chính lúc lâm cơ cùng họ nhớ kêu cầu
 8. Sóng nước nay im lặng, họ sướng vui mừng

1. thoát, được giải thoát khỏi tay quân thù. Bao người được triều
 2. cõi, chẳng còn thấy đường ra thị thành. Khi họ tưởng rằng
 3. Chúa, Ngài giải thoát khỏi cơn hiềm nghèo. Dưa họ hành trình
 4. Chúa. Vì việc Chúa làm cho nhân trần cho người bụng cồn
 5. bán, vượt triều sóng lèo lái con tàu. Bao lần nhìn tận
 6. sóng, từng triều sóng xô lấp dập dồn. Tung họ tận trời
 7. Chúa, Ngài giải thoát khỏi cơn hiềm nghèo. Tay Ngài truyền dừng
 8. rõ, và Ngài dẫn về bến mong chờ. Nay họ hiệp lời

1. tập từ viễn xứ, từ đông tây nam bắc về đây.
 2. mình đà tận số, họng khô ran bụng đói lá luôn.
 3. thẳng đường ngay lối, chọn nơi đau sung túc định cư.
 4. cào được no cứng, họng khô ran nay uống thỏa thuê.
 5. tường việc của Chúa là bao uy công giữa biển khơi.
 6. rồi dìm vực thẳm, họ lâm nguy như sắp mạng vong.
 7. lại trận bão táp, truyền cho bao con sóng lặng im.
 8. cảm tạ Thiên Chúa, vì tình thương vì những kỳ công.

Đáp. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.