

Mẫu Nhiệm Giáng Thể

Têrêsa



MỞ ĐẦU: Mẫu nhiệm Chúa giáng thể, mẫu nhiệm Chúa giáng thể.



Chúa sinh xuống đời Mùa đông tuyết rơi,



Hài Nhi giáng thế. Lạnh lùng gió rét đêm



giáng sinh làm người, cứu nhân loại tội lỗi.



đông, để cứu thế nhân tội lỗi, Chúa đã sinh xuống



Lung linh sao trời soi lỗi muôn người



đời. Rạng ngời, ngời sáng ánh sao soi lỗi muôn người, người lòng



đi tìm Thiên Chúa, sự sống muôn đời.



ngay. Thiên Chúa sự sống muôn đời, muôn đời.



Chúa Hài Đồng ngự đến, từ trời cao tuôn suối ơn dạt dào.



Tình thương của

2

Hãy mở lòng ra đón Chúa ngự vào.
Chúa. Ngài đến viếng.

Hãy mở lòng ra cho thánh ân tuôn trào thăm.
Thánh ân tuôn bình an, hoan lạc trời cao.
trào nguồn bình an, bình an hoan lạc trời cao.

No - el, No - el, tin vui, tin vui Chúa giáng.
No - el tin vui, tin vui Chúa giáng.

sinh xuống đem an bình. Ngài là Đấng Cứu Tinh,
sinh xuống đem an bình. Ngài là Đấng Cứu Tinh,

Vua Hoà Bình. Một trời rực rõ ánh sao, triều thần hợp tiếng hát ca:
Vua Hoà Bình. Trời rực rõ ánh sao, triều thần hợp xuống hát ca:

Vinh danh, vinh danh.
 Vinh danh Thiên Chúa.

Vì yêu thương ta, Ngài đã sinh xuống nơi trần gian,
 Giáng sinh xuống

trút bỏ vinh quang, mặc lấy xác thân yếu hèn,
 Mang kiếp phàm đời.

đời. cho ta thông phần thiên tính Chúa nhân.

Trời. Ôi tình Chúa cao vời, tình Chúa sáng ngời.
 Nối kết đất trời. Tình Chúa sáng ngời.

No el, No Chúa. Em-ma-nu - en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
 Chúa. Em-ma-nu - en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

4

Chúa sinh xuống đời, mùa đông tuyết rơi,
Hài Nhi giáng thế. Lạnh lùng gió rét đêm

giáng sinh làm người, cứu nhân loại tội lỗi.
Để cứu thế nhân tội lỗi, Chúa đã sinh xuống đông.

Lung linh sao trời soi lối muôn người
đời. Rạng ngời, ngời sáng ánh sao soi lối muôn người, người lòng

đi tìm Thiên Chúa, hạnh phúc muôn đời.
ngay. Thiên Chúa, hạnh phúc muôn đời, muôn đời.

CODA

Mầu nhiệm Chúa giáng thế. Mầu nhiệm Chúa giáng thế.
Mầu nhiệm Chúa giáng thế. Mầu nhiệm Chúa giáng thế.