

Ai nhìn lên Chúa

(Tv33,2-3;4-5;8-9;10-11)

Hải Triều



Ai nhìn lên Chúa sẽ được hơn hở vui mừng.



1. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng (ư) Chúa.
2. Hãy (i i) cùng tôi ngợi khen Chúa.
3. Sứ (ư ư) thần đóng trại chung quanh.
4. Dân thánh ai hằng kính sợ (ơ) Chúa.



1. Câu hát mừng Ngài không ngớt trên môi.
2. Đồng thanh tán tụng Danh Chúa (ơ) ta.
3. Cứu thoát những người tôn kính Thánh Danh.
4. Người ấy không hề thiếu thốn bao giờ.



1. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa. Xin các bạn
2. Tôi cầu van Chúa tôi đã đáp. Giải thoát cho
3. Hãy nghiệm xem Chúa thật lành thánh. Hạnh phúc thay
4. Ai giàu sang trở nên nghèo đói. Tìm Chúa đâu



1. nghèo nghe tôi nói mà vui mừng.
2. khỏi mọi (i) nỗi sợ kinh hoàng.
3. kẻ ản (ư) náu ở bên Ngài.
4. còn sợ chi nữa chẳng lo gì.