

# Chúa Chiên nhân lành

(cảm hứng Ga 10,11)

Hải Triều



1. Vị Mục Tử nhân lành đã sống lại Al-le-lu-ia.
2. Từng chiên sống trong đàn Ngài biết rành Al-le-lu-ia.
3. Đồng bát ngát tha hồ chiên giỡn đùa Al-le-lu-ia



1. Ngài đem thí sinh mạng vì chiên mình. Al -le - lu - ia.
2. Và lũ chúng biết Ngài nghe tiếng Ngài. Al -le - lu - ia.
3. Rồi một mã quây quần bên gối Ngài. Al -le - lu - ia.



1. Ngài chịu chết vì đoàn chiên. Thật
2. Ngài trù mến Ngài chở che. Ôi
3. Kề lòng Chúa nằm thảnh thơi. Trong



1. Chúa là Chúa Chiên nhân lành.
2. Chúa là Chúa Chiên nhân lành.
3. Chúa con sống vui muôn đời.